

**ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)**

Ἡ 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ήμέρα Περιβάλλοντος γιά σύνολη τήν οίκογένεια τῆς ἀνθρωπότητας, συνιστᾶ ἀσφαλῶς μία ήμέρα οἰκουμενικῆς περισυλλογῆς καί ἀφυπνίσεως γιά ὅλη τή διεθνῆ κοινότητα, ἀλλά καί ἴδιαίτερα γιά ὅλους ἡμᾶς τούς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἄκρατος ύλισμός, πού ἐπικρατεῖ, περιφρονεῖ τή Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐπιβαρύνει μέ κάθε τρόπο τό οἰκοσύστημα τῆς Γῆς.

Ο ἀέρας ρυπαίνεται μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνοδο τῆς θερμοκρασίας καί τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, τά δάση καίγονται μέ καταστροφικές πυρκαγιές, ὅπως αὐτές πού βίωσε στό πρόσφατο παρελθόν ἡ πατρίδα μας, στερώντας ἀπό τό περιβάλλον τό ἀπαραίτητο γιά τήν ισορροπία τοῦ οἰκοσυστήματος ὀξυγόνο, ἀλλά καί σκορπίζοντας θάνατο καί ὀδύνη στά ἔμψυχα καί ἄψυχα δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ.

Οι θάλασσες ρυπαίνονται, ἡ στάθμη τους ἀνεβαίνει διαφοροποιώντας ἀρδην τή μορφολογία τοῦ ἐδάφους καί τή ζωή σέ διάφορα σημεῖα τῆς οἰκουμένης. Η ἄκριτη δόμηση ἐξαφανίζει ἔστιες πρασίνου καί ἡ μαζική χρήση χημικῶν στήν καλλιέργεια τῶν προϊόντων καταστρέφει τό ὑπέδαφος καί μολύνει ποταμούς, λίμνες, θάλασσες. Η ἀνευ μέτρου χρήση τοῦ αὐτοκινήτου συμβάλλει ἀκόμα πιό πολύ στή ζοφερή βιοτή τῶν ἀστικῶν κέντρων.

Τέλος, οἱ ἔστιες πολέμου καταδεικνύουν μέ τόν πλέον ἔμφανή τρόπο τήν ὕβρη τοῦ ἀνθρώπου ἐναντί τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, καθώς ἡ χρήση ἐξελιγμένων ὅπλων ἀφανίζει τή ζωή καί τήν προοπτική τῆς καλλιέργειας σημαντικῶν ἐκτάσεων, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Ἡ ἐνεργειακή καί ἐπισιτιστική κρίση, πού ἥδη πλήττουν τήν ἀνθρωπότητα, ἀποτελοῦν ἀπτή ἔκφανση τῆς δοκιμασίας, πού ἥδη βιώνει ἡ κτίση, ἀλλά καί τῶν ἐπερχομένων δεινῶν.

Συγχρόνως έντονος προβληματισμός άναπτύσσεται στήν παγκόσμια συζήτηση σχετικά μέ τή σχέση ἀγορᾶς καί περιβάλλοντος, οἰκονομίας καί οἰκολογίας, ίσορροπίας άνάμεσα στήν ἀξιοποίηση τῶν ἀνανεώσιμων καί ἥπιων πηγῶν ἐνέργειας καί στήν παράλληλη διαφύλαξη τοῦ δασικοῦ καί φυσικοῦ πλούτου, ἀλλά καί γιά τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις γιά μία «πράσινη» καί ταυτοχρόνως ύγιη ἀνάπτυξη.

Απέναντι σέ αὐτή τήν πραγματικότητα καί στά μεγάλα καί συγχρόνως ἐπιτακτικά ἔρωτήματα, πού θέτει ή ἐποχή, μέ σεβασμό ἔναντι τῆς Θείας Δημιουργίας καί μέ αἰσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στίς μελλοντικές γενιές καλούμαστε νά δράσουμε ἄμεσα καί μέ ἀποφασιστικότητα. Ὁχι μέ εὐχολόγια, ἀλλά μέ στοχευμένες ἐνέργειες ὁ καθένας ἀτομικά, στόν καθημερινό τρόπο ζωῆς του, ἀλλά καί μέ συλλογικές δράσεις πού σταδιακά μποροῦν νά ἐπιφέρουν τήν ἔξομάλυνση τῆς διασαλευθείσας ἀρμονίας.

Ἡ Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος σχεδιάζει καί ύλοποιεῖ δράσεις, οἱ ὅποιες καλοῦν σέ ἀφύπνιση καί ἐπαγρύπνηση. Ὁ κόσμος μας, ὁ οἶκος, τόν ὅποιον ὁ Θεός ἐμπιστεύθηκε στόν ἀνθρωπο, ἐκπέμπει σῆμα κινδύνου. Ἡδη ὁ ὅρος «κλιματική ἀλλαγή» διαφοροποιήθηκε σέ «κλιματική κρίση».

Μέ αἰσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στίς ἐπόμενες γενιές ὁφείλουμε ώς Ἔκκλησία νά συνδιαμορφώσουμε καί νά ύλοποιήσουμε μέ ἀγάπη πρός τό περιβάλλον καί τόν πλησίον τίς πρακτικές πού μειώνουν τήν ἐπιβάρυνση καί ἔξελικτικά τήν καταστροφή του. Αὐτό θά πράξουμε μέ στοχευμένες ἐνέργειες καί σέ αὐτή τήν προσπάθεια δέν περισσεύει κανείς.

Εἶναι ὡρα νά ἀναλάβουμε συντονισμένα καί μέ συνεργασία ὅλων, θεσμῶν, φορέων καί προσώπων, συλλογικές δράσεις ὅλοι μαζί, ὅχι ἀπλῶς δείχνοντας ἐμπρακτα τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν πρόνοιά μας για τό περιβάλλον καί τό οἰκοσύστημα, ἀλλά κυρίως ἐνεργώντας ἔγκαιρα καί ἀποτελεσματικά πρίν νά εἶναι ἀργά...

Φ Αθηνῶν Σεπτέμβριος β', πρόεδρος